

Het betreft de “feestruimte” een ruimte die we van Al (en nu de weduwe Toos) mochten gebruiken voor onze hobby. Het is een behoorlijk grote ruimte waar je met gemak 30 man in kwijt kan. Voorzien van water, stroom en een schoon werkend toilet.

Je ziet op de foto's hoe de ruimte eerst schoongemaakt en vervolgens gewit werd. Henk was vanuit t bestuur de “coördinerende kracht” Pieter de vakman die er erg veel aan gedaan heeft en verder hebben John, Pierre en ik die dag geholpen. Ik weet dat Geert een vorige keer ook geholpen had, wellicht nog anderen, maar dat weet ik zo niet.

Allemaal “actiefoto's” van t texen/witten van muren en plafond. Pierre zie je het bargedeelte onder handen nemen.. Pieter op de steiger die erg nauwkeurig werkt en onmogelijke randjes netjes weet te schilderen. Henk tja henk ;) John die meters maakt en ik loop ook wat tussendoor.

Ciao

Fred